

Volg mij!

In de tijd van Michael, de vier weken na 29 september, horen wij in het epistel de oproep van Michael om hem te volgen. Het klinkt als een bazuin die alle mensen zou willen bereiken. Wie oren heeft, die hore! In onze tijd is het volgen van iets of iemand verbonden met moeilijkheden. Aan de ene kant leidt het volgen van een bepaalde wereldbeschouwing of denkrichting vaak tot een beperkt blikveld waardoor diegenen die “volgen” tegenover hen komen te staan die “niet volgen”. En beiden zijn overtuigd van de juistheid van hun perspectief. Overal zien we hoe dit omgaan met ‘de waarheid’ tot de meest afschuwelijke en destructieve impulsen leidt. Aan de andere kant is de mensheid gevoelig voor het volgen van ‘iets’ of het nou geluk of geld of macht of juist iets vaags is: volg je hart, volg je gevoel.

Er is een andere soort volgen mogelijk, in de muziek bijvoorbeeld komen we dit tegen. We volgen een muzikaal thema hoe het zich manifesteert, verdwijnt, weer terugkomt, metamorfoseert. Of we volgen een individuele toon hoe het in de ruimte verschijnt, aanzwelt en weer verdwijnt. Het vraagt aandacht, openheid, terughouding, de bereidwilligheid om de eigen zielenkrachten in te zetten opdat ‘het’ zich openbaren kan.

Wanneer we "de waarheid" willen volgen, dan vraagt dat hetzelfde van ons. Zodra we menen de waarheid te bezitten zijn we hem allang weer kwijt. Want de waarheid is niet een ding maar een wezen. Een wezen dat zich op vele wijzen (in iedere biografie klinkt zijn stem anders) en op allerlei momenten openbaren kan, wanneer we bereid zijn het te volgen.

Ik ben de waarheid, zo spreekt Christus. Michael roept ons op om hem te volgen, want waar hij heen leidt is naar de levendige waarheid, is naar Christus. Een waarheid die niet beperkt of gevangen maakt maar vrijmaakt.

Adam Ricketts

MENSENWIJDINGSDIENST

Zondag 10.30 uur

Dinsdag 9.15 uur

Niet op **21 en 28 september** en niet op **16 november**

Dinsdag 12 oktober is de dienst om **10.30 uur** (zie verder de berichten)

Donderdag 9.15 uur

HET EVANGELIE IN DE DIENST

Michaëltijd

Woensdag 29 september

Mattheüs 22, 1-14

Zondag 3 oktober

Mattheüs 22, 1-14

Zondag 10 oktober

Openbaring van Johannes 12

Zondag 17 oktober

Openbaring van Johannes 19, 11-16

Zondag 24 oktober

Efeziërs 6, 10-19

Triniteit

Zondag 31 oktober

Openbaring van Johannes 1

Zondag 7 november

Openbaring van Johannes 3

Zondag 14 november

Openbaring van Johannes 7

Zondag 21 november

Openbaring van Johannes 21

Adventstijd

Zondag 28 november

Lucas 21: 25-37

ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN.

Zondag 10.00 uur op 26 september, 10 en 24 oktober, 14 en 28 november, 12 en 25 december

Graag op tijd aanwezig zijn.

Daarnaast vragen we aan de ouders om uiterlijk 9.50 uur naar de cultusruimte te gaan.

Samenkomsten

Zondag 9.15 uur op 10 oktober, 14 november, 12 december

Jong en oud zijn uitgenodigd om samen naar een mooi verhaal te luisteren. Het geheel wordt omringd door muziek en een moment van stilte. De bijeenkomsten beginnen om 09.15. Graag op tijd aanwezig.

Jeugdwijding 2021-2022

Na de zomer begint de voorbereiding voor de jeugdwijding in de Paas-tijd van 2022. Kinderen die daarvoor in aanmerking komen (8^e klas/groep 10, of 14 worden in komend schooljaar) graag opgeven bij Adam Ricketts.

KINDEROPVANG

Op 24 oktober en 28 november is er kinderopvang tijdens de mensenwijdingsdienst.

HET EVANGELIE IN DE KINDERDIENST

Michaeltijd

Zondag 10 oktober

Openbaring van Johannes 12

Zondag 24 oktober

Efeziërs 6: 10-19

Trinitarische tijd

Zondag 7 november

Mattheüs 22, 1-14

Zondag 21 november

Openbaring van Johannes 21

LIEDEREN TIJDENS DE DIENST

MENSENWIJDINGSDIENST

KINDERDIENST

Michaëltijd

Weerklonken heeft de roep
Dood noch leven

Onoverwinnelijk sterke held

Triniteit

Groot en vol wonderen
De God van de vrede

Wees Gij een leidster

Adventstijd

Uit God zijn wij geboren
O Heer, Gij die werkt

Wees Gij een leidster

MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT

Afwezigheid geestelijken

Ton Besterveld is afwezig van 17 tot en met 31 oktober. Adam Ricketts is afwezig van 1 tot en met 6 november. Beide geestelijken zijn afwezig van 15 t/m 17 november (synode). Tijdens de synode in dringende gevallen te bereiken: 06-49898082 (TB) of 06-42588147 (AR).

GESPREKSGROEPEN

Lukasevangelie

In de gespreksgroep op donderdagochtend na de Mensenwijdingsdienst bespreken we het Lukasevangelie.

Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom!

Data: 30 september, 14 oktober, 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december

Tijd: 10.15-11.45

Lukasevangelie Enschede

Plaats: Enschede tel. 074-2911953

Data: 13 oktober, 10 november, 8 december

Tijd: 20.00-21.30 u

BIJEENKOMSTEN

Zondag 3 oktober

Op de eerste Michaëlzondag van dit jaar zal er een inhoudelijke bijdrage plaatsvinden na de dienst met als thema "Volg mij!"

Toespraken na de dienst

Religieuze vernieuwing!

De toespraken van komend werkjaar zullen de titel dragen religieuze vernieuwing! Wij willen aandacht besteden aan het feit dat het in 2022 100 jaar geleden zal zijn dat De Christengemeenschap, beweging tot religieuze vernieuwing werd gesticht. Wat is er eigenlijk vernieuwd en wat is vernieuwend? Centraal zal staan de mensenwijdingsdienst.

Data: 19 september, 17 oktober, 14 november en 19 december

Bezoek gemeente Zeist

Op dinsdag 12 oktober bezoekt een groep leden van de gemeente Zeist de stad Zutphen.

Ons leek het een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De dienst zal op deze dag om **10.30 uur** plaatsvinden. Daarna is er koffie en thee en de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Vervolgens zal Bastiaan Baan een inleiding houden.

Daarna zullen zij hun programma voortzetten in de stad.

“De Mensenwijdingsdienst”

In 3 bijeenkomsten willen we ons bezighouden met de mensenwijdingsdienst. Voor de zomer zijn we een aantal keren bij elkaar gekomen. We

zullen gezamenlijk onze weg door de dienst verder gaan. Wat wordt er gezegd, wat gebeurt er? Ook is er veel ruimte om onze eigen vragen en ervaringen naar voren te brengen. Eenieder is van harte welkom of je nou veel of weinig ervaring met de dienst hebt!

Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

De bijeenkomsten vinden plaats van **19:30 tot 21:00** in de tuinzaal van de kerk.

Data: 30 september, 28 oktober en 25 november

Rondom het Sterven

Twee jaar lang heeft een wisselende groep mensen zich beziggehouden met dit rijke en veelzijdig thema. We hebben uitgebreid gekeken naar de verschillende sacramenten en rituelen van De Christengemeenschap en zijn in gesprek gekomen over onze vragen en ervaringen.

In twee verdere bijeenkomsten willen we tot een voorlopige afronding komen. De twee bijeenkomsten hebben als thema ***“Wat kunnen wij voor de gestorvenen doen?”***

Op de eerste avond willen we in gesprek komen over hoe kan de mens zijn eigen ziel zo kan scholen dat het ontvankelijk wordt voor de wereld waarin de gestorvenen leven.

Op de tweede avond willen we concreet ingaan op de dingen die we voor de gestorvenen concreet kunnen doen en wat dat voor ons en de gestorvenen zelf betekent.

De bijeenkomsten vinden plaats van **19:30 tot 21:00** in de tuinzaal van de kerk.

Data: 14 oktober en 11 november

Cultische Dagsluiting

Wie het leven in de kampen van de Christengemeenschap kent, kent het fenomeen van het afronden van de dag met een moment voor het altaar. De stilte, de liederen, het moment van bezinning en rust te midden van het dynamisch kampleven. Wij willen deze goede traditie vormgeven binnen het leven van de gemeente van onze Johanneskerk. Ook het komende jaar willen we ruimte maken voor de behoefte aan een cultische dagsluiting. Deze afsluiting begint om **20:00 uur** en duurt ongeveer

20 á 30 minuten. De dagsluiting is toegankelijk voor eenieder die dat op prijs stelt en is in het bijzonder gericht op degenen die graag een moment voor het altaar willen hebben maar voor wie het niet altijd mogelijk of wenselijk is de overige diensten te bezoeken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Adam Ricketts

Data: Zondag 26 september, 17 oktober, 7 november, 28 november, 19 december

Open gesprek na de dienst

Let op! Andere data dan vermeld in de vorige berichten!

Op een donderdag een keer per maand na de dienst zal een open gesprek plaatsvinden. Eenieder is welkom. We komen bij elkaar in de kring met een kopje thee of koffie en raken in gesprek met hetgeen op dat moment besproken wil worden, uit de actualiteit, ervaringen of gewoon gezelligheid!

Volgende bijeenkomsten: de donderdagen 7 oktober, 18 november en 16 december,

Ministranten avond

Het is een tijd geleden dat we als ministrantengroep bij elkaar geweest zijn. Fijn om elkaar weer te treffen om terug te blikken op het ministreren van de afgelopen maanden en eventuele vragen met elkaar te bewegen.

Datum: woensdag 20 oktober, 19:30 tot 21:30 in de tuinzaal

Afsluiting van het kerkelijk jaar

Zondag 21 november na de dienst. Bij deze bijeenkomst kijken we terug op het afgelopen kerkelijk jaar en blikken we vooruit.

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE

‘Consolation’

Op **vrijdag 19 november a.s.** zal Jan Bruin op de Bechstein-vleugel in de Tuinzaal van de Johanneskerk weer een benefietconcert verzorgen.

Het thema van het programma is ‘Consolation’, oftewel ‘troost’.

Voor de piano zijn de ‘Consolations’ van Frans Liszt welbekend en daarvan zullen er twee klinken.

Daarnaast is er muziek van Brahms (uit ‘Ein ‘Deutsches Requiem’) en van Sergej Bortkiewicz (o.a. uit ‘Lamentations et consolations’).

En tenslotte is er Bach – wiens muziek altijd troost, welke titel er ook boven staat.

Het concert begint om 20.00 en is gratis toegankelijk.

Voor het geval er dan nog beperkingen gelden: aanmelden bij Gels Versteegh gels@xs4all.nl. Bij de uitgang is er een collecte voor het vleugelfonds.

Adventstuintje

Het adventstuintje zal plaatsvinden op zondag 28 november om 15.30 u.

Het is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar. Er is muziek, er wordt een verhaal

verteld, de kinderen lopen met de engel mee en steken een kaarsje aan.